

Jo!

Magazine van de Johanna Huiskampschool

zomer 2012



In dit nummer:

THEMA: SPORT

Urban dance - tennis - karate
Sporten de juffen en meesters?
Sportende kleuters

De musical van groep 8
Filmbespreking
Strips
Moppen

KARATE

Ronald van den Eyssel



interview: Larissa Klaassen
foto: Noa Roos

Waarom ben je gaan karate en niet bv voetballen?

Ik ben gaan karate omdat ik vroeger soms met mijn vader mee ging die ook karate deed en ik nog te klein was om hier aan mee te doen en altijd heb gedacht: zodra ik mag ga ik er meteen op. Ik heb daarvoor wel gevoetbald en ook aan gym gedaan.

Waar ben je begonnen met karate?

Ik ben op 9 jarige leeftijd begonnen met karate.

Van wie had je les?

Ik had toen les van mijn eerste Sensei Rocco Mediatie 4e dan Schotokan, van de budo school Schilder uit Velp destijds.

Hoe oud was je toen?

Ik was toen 9 jaar.

Heb je wel eens karate gebruikt buiten de sportzaal en waarvoor dan?

Ja, dat heb ik wel eens gedaan omdat ik mezelf moest verdedigen, omdat iemand zo nodig ruzie met me moest zoeken. Helaas was dat niet zo'n leuke ervaring.

Van wie wil je wel eens les krijgen?

In Nederland van een goede Tai Chi leraar of mijn oude Sensei Jaap Smaal en buiten Nederland

van Sensei Kagawa.

Wat zijn je blunders bij karate?

Mijn blunder is geweest dat ik op mijn blauwe bandexamen kata's door elkaar heen haalde en ik gelukkig een herkansing kreeg.

Hoeveel prijzen heb je gewonnen bij karate?

Best wel veel en het zijn er meer dan tien, ha ha ha.

Wat is je belangrijkste prijs?

Bij de laatste 8 van 64 deelnemers op de wereldkampioenschap geëindigd te zijn en 1e plaats Kata op Oost Nederlands kampioenschap.

Hoeveel blessures heb je al gehad met karate?

Oh bijna te veel om op te noemen, gebroken neus, tenen, vingers, bloedneuzen en veel

kneuzingen.

Waarom wilde je karateles geven?

Ik wilde graag de mooie dingen van de karatesport overbrengen aan anderen en omdat ik lesgeven leuk vindt aan mensen die dat graag willen ontvangen en leren.

Denk je dat je over tien jaar nog aan karate doet?

Jazekerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

Heb je zelf je wel eens kata bedacht?

Ja, maar dan gewoon voor de vorm en om de bewegingen van je eigen lichaam te leren kennen.

Wat is jou sterkste punt aan karate?

Het incasseren en niet bang zijn voor een stoot of trap, want je moet altijd alert zijn.

Vind je dat sporten voor iedereen gratis mocht zijn?

Ik vindt dat wel maar zou liever zeggen dat sport laagdrempelig moet zijn en dat iedereen de kans moet krijgen om een sport te kiezen waarbij ze een goed gevoel hebben.

Gratis, hmmm ik moet toch ook een broodje hagelslag eten ha ha ha.